

Reisverslag Oeganda 2015

Helma Noordink is van 11 tot 21 oktober weer op bezoek geweest in Oeganda en dit keer was haar reisgenoot Brecht Hasperhoven. Hieronder een verslag van deze reis, met weer heel veel foto's.

Het is al bijna traditie dat we op onze eerste dag in Oeganda Phionah ontmoeten. Zij woont in Kampala en omdat wij dan nog in Entebbe zijn, komt ze bij ons langs. Het was fijn om haar weer te zien. Ze is nu 20 jaar en de oudste van "Joanne's kinderen in Oeganda". Ze heeft afgelopen zomer haar MBO opleiding "Early Childhood" afgerond en ze heeft nu een baan als klassen assistent in een middle nursery class (groep 1). Ze heeft het daar goed naar haar zin. We hebben afgesproken dat ze in januari mag starten met de opleiding leraar basisonderwijs. Ze gaat die opleiding in de avonden volgen omdat ze overdag op school werkt. Ze werkt 5 ochtenden van 7.00 tot 13.00 uur. Ze zal straks niet op de schoolcampus gaan wonen zoals tijdens haar vorige opleiding, maar bij haar zus. Zoals jullie misschien nog weten zijn Phionah's ouders allebei overleden toen zij nog klein was en haar zus is haar steun en toeverlaat. Wij zijn ook even bij deze zus op bezoek geweest en het was mooi om te zien dat beide zussen zo'n hechte band hebben. We zijn trots op Phionah dat ze in 5 jaar tijd haar middelbare school en een MBO opleiding met zulke goede resultaten heeft afgerond.



Op onze tweede dag zijn we bij Apollo en Innocent geweest en konden we de kinderen blij maken met het meegebrachte speelgoed.

We hebben samen het afgelopen jaar doorgenomen en plannen gemaakt voor komend jaar. Wat is het toch fijn om met deze mensen samen te mogen werken!



Innocent had een lekkere lunch voor ons gekookt en het is mooi om te zien dat er zo'n acht kinderen uit de buurt mee mogen eten omdat ze thuis geen warme maaltijd krijgen.



Na ons bezoek aan het huis van Apollo zijn we naar de boekhandel in Masaka gegaan en hebben we weer heel veel leuke kinderboeken gekocht voor Joanne's Library.

Daarna hebben we in het kantoor van 'Save for Health Uganda" de ziektekostenpolis weer voor een jaar te verlengd. Er vallen nu twaalf kinderen onder deze polis, omdat nu ook baby Daniel en Owen zijn toegevoegd aan de groep kinderen voor wie deze verzekering geldt. Het was leuk om te zien dat op het prikbord in het kantoor van SHU een foto hangt van ons bezoek vorig jaar.



Ook bezochten we Sylvia, de gastmoeder van Hannah. Tijdens de schoolvakanties woont Hannah bij Sylvia die haar met veel liefde en goede zorg omringt.

Op onze derde dag, donderdag, hebben we moeder Jennifer bezocht en konden we baby Daniel bewonderen. Jennifer was erg blij met de kleertjes die we voor Daniel hadden meegebracht. De kleine knul zag er prima uit en hij lijkt zich heel goed te ontwikkelen. Jennifers dochters Brenda, Joantiah en Jireh waren niet thuis omdat zij op school wonen, maar we gaan de drie zusjes ontmoeten op de visiting day die de Hope School binnenkort organiseert.



's Middags kwamen Grace en Bonny langs en hebben we heerlijk bij kunnen praten. Fijn om te zien dat het zo goed met ze gaat. Grace geeft nog steeds les in een top-nursery class (groep 2) op een school in Mbarara en heeft veel plezier in haar werk.



Vrijdag zijn we het binnenland ingetrokken en hebben we Jovia bezocht. Ze heeft met de opbrengst van haar winkeltje een stukje land gekocht waar ze t.z.t. een huisje op wil gaan bouwen. Voorlopig gaat ze op deze grond eerst groenten verbouwen en in haar winkeltje verkopen. Op die manier kan ze geld verdienen om ooit zelf een huisje te kunnen laten bouwen.



Jovia in haar keukentje....



.... en op het stukje grond waar ze groenten wil gaan verbouwen

Daarna zijn we naar de Little Stars School geweest, de school van Jovia's kinderen Tendo, Agape en Miracle. Dit is ook de school waar wij (dankzij veel mooie giften) afgelopen jaar schoolbankjes en schoolborden hebben kunnen laten maken en nieuwe vloeren en een watersysteem hebben kunnen laten aanleggen. We werden daar heel feestelijk ontvangen. De leerlingen hebben prachtig voor ons gedanst en de directeur heeft ons toegesproken en in zijn speech zijn dank uitgesproken aan de Nederlandse sponsors die zijn school zo goed geholpen hebben.



Dansende leerlingen...



... toespraak van de directeur...



....ook Tendo danste mee

Een aantal ouders had kado's voor ons meegenomen om hun dankbaarheid te tonen: ze brachten manden met eieren mee en zelfs 2 grote (levende) kippen! We voelden ons wel wat ongemakkelijk, maar die kado's niet aannemen is geen optie, dat zou onbeleefd zijn. We hebben later alles aan Jovia, Henry en Apollo gegeven. Ons bezoek was de reden dat alle leerlingen vandaag een feestmaaltijd kregen: Matoke met geitenvlees! De directeur van de school heeft met ons zijn plannen voor de toekomst besproken en wij waren onder de indruk van zijn enthousiasme.



Met Miracle, Agape en Tendo

Zaterdag was het visiting day op de Hope school, de school van Brenda, Joanitah en Jireh. Het was heerlijk om de drie zusjes weer te zien. Heel leuk om zo'n visiting day nu ook een keertje zelf mee te maken.



Het is echt feest voor de leerlingen die op school wonen want hun ouders komen op bezoek en brengen lekker eten mee. Er werd gedanst door leerlingen en we hebben alle leerkrachten uitgebreid kunnen spreken.



Voor Brenda is het twijfelachtig of ze wel over kan gaan naar P7 want de resultaten zijn toch wel onder de maat. Volgens de leerkracht werkt ze wel goed, maar lukt het allemaal niet zo goed. Tja, in Nederland zou je dan aangepaste programma's aanbieden, maar het onderwijssysteem in Oeganda is nog niet zover. Het is "eenheidsworst" en de klassen zijn vaak zo groot (soms 80 leerlingen!!) dat het voor de leerkracht ook vrijwel onmogelijk is om goed te kunnen differentiëren. We zullen zien hoe het verder loopt. Met Joanitah gaat het goed, ook niet echt een hoogvlieger, maar gaat het wel redden dit jaar. En de kleine Jireh doet het heel erg goed: haar resultaten zijn bovengemiddeld en haar leerkracht was heel erg tevreden over haar.

Eind november is het schooljaar afgelopen en krijgen de kinderen vakantie tot begin februari.

Voor de drie zusjes was het ook heel erg leuk om hun broertje Daniel weer te zien. Brenda en Joanitah zijn ook heel zorgzaam voor het kleine knulletje.

Zondag hebben we de families van Apollo en Henry meegenomen voor "een dagje uit". Helaas kon Innocent niet mee omdat ze zich niet fit voelde, maar met z'n tienden zijn we naar Lake Mburo geweest, een klein national



park waar veel wild te zien is. De kinderen, maar ook Betty (de vrouw van Henry) had nog nooit een aap of een zebra in het echt gezien, dus het was prachtig om hun enthousiaste reacties te zien bij alle dieren die we zijn tegengekomen.





Op de terugweg zijn we met zijn allen "uit eten" geweest bij een "restaurant" waar alleen local food verkocht wordt. Niet echt onze smaak, maar de kinderen aten bijna letterlijk hun vingers er bij op. En de rekening?

€ 16,50 voor 10 personen...

Een heerlijke dag, vooral omdat de kinderen er zo van genoten hebben.



Maandag eerst de Paul Mugwanya School bezocht, de school van de kinderen van Apollo en van Hannah en de toekomstige school van Owen. De schoolleiding was erg blij met de vier meegebrachte laptops en met de meegebrachte medicijnen (met dank aan apotheek Koeweide en drogisterij Pennings). Zoals jullie weten heeft Hannah vorig jaar ernstige brandwonden opgelopen en we hebben daar vorig jaar ook (gesponsorde) medicijnen en crèmes achtergelaten om deze brandwonden te kunnen behandelen. We waren erg blij om van Hannah te horen dat ze geen pijn meer heeft en het litteken ziet er nu goed uit. Haar onderarm is vrijwel helemaal hersteld en op haar bovenarm zit nog wel een flink litteken (dat zal ook wel blijven), maar dat zag er rustig uit en veroorzaakt dus geen pijn meer.



Hannah



De rest van de dag hebben we in de community van Ndegeya doorgebracht en een aantal heel bijzondere mensen ontmoet, zoals Owen, het jongetje met Down syndroom, waar we jullie al eerder over vertelden. Wat een prachtig kereltje! Zo blij dat hij nu helemaal geaccepteerd wordt en ook naar school kan gaan. We hebben zijn moeder ontmoet en haar verteld dat wij (met dank aan een sponsor) Owen nu ook in ons programma kunnen opnemen en zijn schoolgeld zullen betalen. Verder hebben we ook Godfrey ontmoet, een leuke knul van 13 jaar met een ernstige motorische handicap: hij heeft geen onderbenen en "loopt" dus op zijn knieën. Hij komt uit een heel arm gezin van zeven kinderen, die bv allemaal op de grond moeten slapen omdat ze geen matrassen hebben. We hopen dat we deze jongen kunnen helpen met een rolstoel en misschien ook wat matrassen voor hem en zijn broers en zussen.



Owen



Godfrey en het bed (een plastic dekzeil) dat hij met zijn broertjes en zusjes deelt.



Verder hebben we ook Kevina en Irene ontmoet: Kevina is een alleenstaande bejaarde dame, die gehandicapt is. Ze kan niet lopen en is afhankelijk van de zorg van anderen. Gelukkig zorgt Irene, een buurvrouw, voor haar. Irene is een alleenstaande jonge moeder van drie kinderen die het financieel heel zwaar heeft.

Dankzij de breimachine die Apollo vorig jaar voor haar gekocht heeft kan ze truien breien en verkopen en op die manier in haar levensonderhoud (en



dat van Kevina) voorzien, maar jammer genoeg levert het op dit moment nog te weinig geld op om bv het schoolgeld van haar kinderen te kunnen betalen.



We waren ook erg onder de indruk van ons bezoek aan Cecilia, een hoogbejaarde dame, die helemaal niemand heeft die voor haar zorgt. Haar gezondheid is zeer slecht. Apollo heeft een tijdje geleden al een matras voor haar gekocht en hij gaat er 2x per week naar toe om haar eten te brengen, brandhout te brengen, het huisje schoon te maken en haar kleren te wassen. Maar eigenlijk heeft deze vrouw dagelijks zorg nodig. We hopen dat we ook voor deze vrouw een oplossing kunnen vinden. Een indrukwekkende dag met heel bijzondere ontmoetingen.

De dag werd afgesloten met een ballonnenfeest met de kinderen.



Dinsdag, de dag vóór ons vertrek uit Oeganda, heb ik samen met Apollo uitgebreid alle wensen en plannen voor het komende jaar besproken en hebben we ook alle financiële zaken doorgenomen. Ik ben altijd weer onder de indruk van de grote zorgvuldigheid waarmee Apollo zijn boekhouding bijhoudt.



Onderweg naar het vliegveld van Entebbe hebben we bij ons favoriete winkeltje op de Evenaar veel leuke spulletjes gekocht die we de komende tijd hopen te kunnen verkopen (o.a. mooie engeltjes...)

DE JOANNE FOUNDATION
FUNDRAISING EVENT
Lieve familie en vrienden,
Nog even en het is zover!
Op 11 oktober zal ik met Helma Noordink naar Oeganda vertrekken om de kinderen van Joanne te bezoeken en het werk van Joanne voort te zetten. Een prachtig initiatief en ontzettend mooie kans voor mij als mens.
Om nog meer mogelijkheden te creëren voor de kinderen en de foundation organiseren wij een gezellige avond om elkaar te ontmoeten en natuurlijk om geld in te zamelen.
Ik hoop dat jullie mij met z'n allen komen helpen om een steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief!
Daarbij zal ik deze avond verslag uitbrengen van onze reis!
De volledige opbrengst van de avond wordt door de stichting gebruikt om zich te richten op kinderen en onder andere maar ondersteunt ook lokale initiatieven om de levenssituatie van de allerarmsten te verbeteren!
Wat: Fundraising voor de Joanne Foundation
Wanneer: Zaterdag 14 november 2015 v.a. 19.00u.
Waar: Oude Borculoseweg 7, Markelo
Entree: €15,- incl. 1 drankje, hapjes en muzikale omlijsting
IN VERBAND MET VOORBEREIDING ZOU DEN WE GRAAG HOREN OF JE KOMT! INDIEN JE OP DEZE DAG VERHINDERD BENT, MAAR WEL EEN BIJDRAGE WIL LEVEREN, DAN KAN DAT OP: ** BILSIRABO 0146.176.472 o.v.v. JOANNE FOUNDATION! **
www.joannefoundation.nl / info@joannefoundation.nl

Misschien leuk om te vermelden dat mijn reisgenootje, Brecht Hasperhoven, op zaterdag 14 november een 'fundraising event' organiseert in Markelo. Zij zal dan uitgebreid verslag doen van haar ervaringen tijdens deze reis en haar kennismaking met het werk van de Joanne Foundation. Iedereen is van harte welkom! (i.v.m. catering vooraf aanmelden via brechtasperhoven@gmail.com)

Inmiddels zijn we alweer even thuis in ons koude kikkerlandje en we kijken terug op een mooie tijd in Oeganda. Mooi, omdat het goed gaat met de kinderen. Mooi, omdat we het afgelopen jaar veel plannen hebben kunnen realiseren en ook mooi, omdat we vol enthousiasme gaan werken aan het uitwerken van de nieuwe plannen.

We zijn dankbaar voor jullie betrokkenheid bij - en bijdragen voor het werk van de Joanne Foundation en we hopen dat we in de toekomst ook op jullie steun mogen rekenen.

Met een hartelijke groet, mede namens mijn reisgenootje Brecht,

Helma Noordink

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl of op facebook : Joanne's kinderen in Oeganda"
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten.